

Αντιγράφουμε μέρος απο το ομότιτλο άρθρο του Μουσταφά Καραηλχάν, που δημοσιεύθηκε

[εδω](#)

:

"...Η τραγική κατάσταση της Ειδομένης βολεύει πολλούς, τον καθένα για τους δικούς του λόγους. Και όσο δεν ξεκουμπίζονται όλοι τους μέσα από τα πόδια μας, τόσα περισσότερα θα τραβάμε. Συμβαίνουν πολλά εκεί πάνω, που δυστυχώς θα τα δημοσιοποιήσει μετά από αρκετά χρόνια ο ιστορικός του μέλλοντος.....

Αντίθετα με τους ξένους σωτήρες, που έκαναν μπάχαλο την πατρίδα μας την παρουσία τους (κι όποιος έχει αμφιβολία υπάρχει άφθονο φωτογραφικό υλικό), όλη την πραγματική δουλειά την κάνουμε εμείς οι Έλληνες μόνοι μας και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Αυτούς περιμέναμε; Τα παλληκάρια του Ελληνικού Στρατού αθόρυβα και μεθοδικά δουλεύοντας νυχθημερόν, έστησαν και λειτουργούν υποδειγματικά μέχρι σήμερα καταυλισμούς που βρίσκονται σε Χέρσο και Ν. Καβάλα, Διαβατά και αλλού. Ειδικά οι κοκκινομπερέδες της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας από το Κιλκίς και η 33η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία από το Πολύκαστρο "πετάνε". Αυτοί μαγειρεύουν, αυτοί διανέμουν, αυτοί καταγράφουν τους πρόσφυγες (ναι δεν είναι τυπογραφικό λάθος...).

Αυτοί περιθάλπτουν μαζί με τους ήρωες γιατρούς και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Κιλκίς και τα άλλα Κέντρα Υγείας του νομού. Και εννοείται πως δεν παίρνουν έξτρα κονδύλια, όπως κάποιοι άλλοι... Καταλάβατε ψευτοανθρωπιστές της υποκρισίας και του μίσους...;

Ο Ελληνικός στρατός με υποδειγματικές κινήσεις και αυταπάρνηση έφτιαξε χώρους με ανθρώπινες συνθήκες, με απίστευτη καταπόνηση του προσωπικού σε βάρος των οικογενειών τους. Κανείς δεν το λέει, κανείς δεν πηγαίνει εκεί. Αφού το καλό ποτέ δεν "πουλούσε". Ειδικά αν το καλό το κάνουν και Έλληνες με στολή ακόμη χειρότερα. Αντίθετα όλοι τρέχουν στην Ειδομένη που γίνεται το "Μεγάλο παζάρι"...

.... Και τι γυρεύουν άραγε οι ξένες "αλεπούδες" στο Ελληνικό παζάρι ; Στη Μυτιλήνη και τα άλλα νησιά; Τι γυρεύουν στην Ειδομένη, αφού πλέον τα σύνορα έκλεισαν οριστικά; Για ποιο λόγο συνεχίζουν να χώνονται στα πόδια μας με το πρόσχημα της βοήθειας; Η παρουσία και το ενδιαφέρον ξένων οργανώσεων τι λόγο έχει; Να βοηθήσουν; Ποιον; Τη φτωχή Ελλάδα που δεν μπορεί μόνη της; Αφού μπορεί με τα παλληκάρια του Ελληνικού Στρατού, αλλά και τους άλλους Έλληνες που εργάζονται σε νοσοκομεία, δήμους, υπηρεσίες.

Παλληκάρια του Ελληνικού Στρατού μη μασάτε και συνεχίστε το υπέροχο έργο σας.

Η Ελλάδα θα γίνει και πάλι Ελληνική... Να το δείτε...